

SYMBOLEN OP BEGRAAFPLAATSEN EN HUN DEFINITIES



● DE PAPAVER

Van mij kan je een verdovend middel maken. Mijn zaden vliegen in de wind voordat ze nieuwe bloemen worden. Ik symboliseer de eeuwige slaap, maar ook nieuw leven.

● DE GEBROKEN ZUIL

Hoe stevig ik ook ben, hier ben ik gebroken. Ik symboliseer een leven dat te vroeg eindigde.

● DE UIL

Ik leef 's nachts en mijn ogen zien in het donker. Hierdoor kan ik begrijpen wat anderen niet kunnen. Ik symboliseer wijsheid en ben ook een gids naar het hiernamaals.

● DE KIKKER

Eerst was ik een kikkervisje! Ik kom liefst 's nachts buiten. Ik symboliseer de dood, maar ook verandering en hergeboorte.

● DE KRANS VAN ONSTERFELIJKEN

Ik heb geen begin en geen einde. Mijn bloemen verwelken nooit. Ik symboliseer de onsterfelijkheid.

● DE GESLUIERDE URNE

Ik ben de pot waarin de as van de overledene bewaard wordt. De sluiert die over mij hangt, symboliseert de doek waarin de overledene wordt gewikkeld. Ik symboliseer de dood en de aanwezigheid van de overledene.

● HET VIOOLTJE

Ik ben een kleurrijke bloem. Ik symboliseer de herinnering: een gedachte aan de overledene.

● DE VLAM

Ik brand altijd. Ik ben een licht dat schijnt op het pad dat de ziel naar de dood leidt. Ik symboliseer het leven en eeuwige herinnering.



● DE KLIMOP

Ik ben altijd groen en haak me stevig vast!
Ik symboliseer vriendschap en eeuwig verbond.



● HET BOEK OF HET PERKAMENT

Ik draag een boodschap voor de eeuwigheid.
Soms kan ik religieus zijn, soms vertel ik het verhaal van de overledene en soms spreek ik de overledene zelf aan. Ik symboliseer het leven en de herinnering. Soms symboliseer ik het geloof in God.



● DE GEBROKEN KETTING

Ik ben een onderbroken leven. Ik symboliseer de dood.



● HET EIKENBLAD

Ik hang aan een stevige en sterke boom. Ik symboliseer kracht, moed en onsterfelijkheid. Uit mijn noten groeien nieuwe bomen. Ik symboliseer dus ook nieuw leven.



● DE OMGEKEERDE FAKKEL

Gaat mijn vlam zo doven... of niet ? Ik symboliseer de dood en het eeuwige leven.



● DE GEVLEUGELDE ZANDLOPER

Tik tak, ik vlieg weg ! Ik symboliseer de tijd die wegtikt en de ziel die naar de hemel vliegt.

Maar ik symboliseer ook het leven dat doorgaat, want wanneer je me omdraait, beginnen mijn zandkorrels weer te vallen.



● DE INEENGESTRENGELDE HANDEN

Wij zijn de handen van twee getrouwde mensen. Wij symboliseren de link tussen ons beide die nooit verdwijnt, zelfs niet wanneer één van ons sterft.