



« Steen, mortel, beitel ! » Het verhaal van Jan de voerman

1. Lees het **verhaal van Jan** hieronder en geef elk figuurtje zijn juiste naam en beroep.
2. Knip nu de figuurtjes uit, kleur ze in en kleef ze op het **landschap!** Maar let op, kleef ze niet gelijk waar. Het verhaal van Jan de voerman en de kruisjes op de prent geven aan waar je ze best kan plaatsen.

Dielegem, 20 mei 1455

*Deze morgen is **Jan** de voerman met een goed humeur opgestaan want hij kreeg zijn dagloon uitbetaald. Zijn geldbeurs is enkele ecu's zwaarder geworden. Het is 7 uur 's morgens. Op zijn kar, getrokken door twee ossen, komt hij aan in de steengroeve. **Hans** de steenhouwer werkt juist zijn werkstuk af, drie sierlijsten voor de Aula Magna, de statige feestzaal van het paleis van Brussel. Jan moet ook twee grote steenblokken meenemen die gebeeldhouwd zullen worden op de werf.*

*Die namiddag komt Jan aan op de werf waar het een drukte van jewelste is. « Wat gebeurt er? » vraagt hij aan **Georges** de metser. En deze antwoordt: « Ik was net een muur van de hoektoren aan het bouwen toen **Roger**, mijn leerjongen, bij het optillen van een steen van de stelling viel. Het is een wonder! Hij is niet gewond want hij is recht in de mortelbak gevallen! » **Gerard** de mortelmenger heeft de pest in. « Ik ga mijn mengsel opnieuw moeten maken! Wat een werk, nu moet ik weer alle ingrediënten afmeten! »*

Figuurtjes



